

## **Fredensborg Golf Center 25 års jubilæum**

Den 12. september i år var det 25 år siden, at Fredensborg Golf Center blev åbnet.

Fredensborg Golf Center bestod i realiteten af Fredensborg Golf A/S og Fredensborg Golf Club.

Der var altså en adskillelse mellem banen og klubben. Og faktisk var det sådan, at Fredensborg Golf Club blev stiftet den 1. maj 1989. Formanden for klubben var den gang Ivar Kyed.

Initiativtagere til både stiftelse af Klubben og etablering af banen var Hans Hansen og Kurt Frederiksen, indehavere af Fredensborg VVS Teknik A/S.

Og jeg kan se af de gamle papirer, at hele processen med at etablere en golf klub her i Fredensborg har været snørklet og kompliceret.

Jeg har forud for i aften haft lejlighed til at tale med Hans Hansen, og hans beretning om hele starten synes jeg fortjener at blive omtalt her i aften.

Vi skal tilbage til februar 1988, hvor der er møde i Håndværkerforeningen.

Her taler man om, hvad der mon skal ske med det skønne område, mellem Sørup og Hillerødvejen. En golfbane kommer på tale.

Hans Hansen forhørte sig herefter flere steder for at få overblik over forretningsgrundlaget, og arkitekt Rolf Henning-Jensen blev tilkaldt.

Han så rundt i området og udtalte så de berømte ord: "Det ser sgu godt ud Hansen. Der skal bare bores 18 huller".

Og så gik Hansen i gang med at opkøbe jord. Ret hurtigt fik Hans Hansen rådighed over 12.014 kvm, men kommunen ejede 43.659 kvm, og dem ville Fredensborg Golf A/S gerne erhverve.

Der blev holdt borgermøder og supplerende orienteringsmøder, og generelt så det ud til, at stemningen var særdeles god for at etablere en golfbane.

Der var bare en sidste hindring: Fredensborg-Humlebæk kommune skulle sælge jord, som de havde tænkt sig skulle udstykkes, så de kunne tjene en masse penge. Så udgangspunktet var vanskeligt, og et flertal i byrådet var imod.

Men Hans Hansen og Kurt Frederiksen var ikke sådan at slå ud.

De tog initiativ til at starte golfklubben.

Og som før nævnt blev Fredensborg Golf Club etableret 1. maj 1989 og hurtigt var man oppe på 275 medlemmer, som spillede på Passebækgaard.

Det gav jo yderligere pres på byrådet, at interessen for golfspillet var så stor, og da man samtidig argumenterede for den betydelige værdi golfanlægget ville få for Fredensborg og for turismen med gæster fra USA og Japan, ja så tegnede der sig pludseligt et flertal i byrådet for golfplanerne.

Jeg har en klar fornemmelse, at Hans Hansen og Co. kæmpede en brav kamp for at få golfbanen til at blive en realitet.

Direktør for Fredensborg Golf A/S var Bent Løber, og han annoncerede allerede i februar 1989, at Fredensborgs egen golfbane ville åbne den 12. september 1992 kl. 10.20. Bent Løber var en driftig mand – og risikovillig må man sige.

Det der i dag er klubhuset, var den gang en børnehave, ejet af Børneringen og de stod faktisk lige og ville sælge bygningen. Så nu var klubhuset dermed sikret.

Og alt sammen skete det på Hans Hansens initiativ og ihærdighed og med en kreds af dygtige folk omkring ham.

– og det til trods for at den socialdemokratiske borgmester Sv. Erik Christiansen i realiteten var imod hele projektet. Altså lige indtil der viste sig et flertal for golfbanen.

En lille sjov historie er, at Hans Hansen blev kaldt til møde hos direktør Pitzner (auto). Her blev Hans Hansen ud over at blive budt på rigeligt alkohol, spurgt om de skulle slå sig sammen.

”Jeg ved, at De vil lave en golfbane Hansen. Det vil jeg også. Giv mig 200.000 kr., så dropper jeg mine planer.”

Men selvom hr. Pitzner var en meget fin mand (han ringede aldrig til nogen. Det var hans sekretær der ringede folk op og meddelte at hr. Pitzner ville tale med dem) så tog Hans Hansen ikke imod tilbuddet. Hans Hansen vidste bl.a. at Pitzner ikke havde jord nok.

Sådan er der mange pudsige historier. Mellem fairway på hul 18 og stien er der pløjet mange tønner korn ned. De blev til overs i kampens hede, da Hans Hansens VVS firma opkøbte de i alt 7 parceller.

Ved hul 5 stod der et fredet træ, som i den grad var i vejen for arkitekten.

Træet forsvandt pludselig en mørk nat.

Det har utvivlsomt været en svær, men også spændende tid for Hans Hansen og hans medejer af VVS-firmaet, Kurt Frederiksen.

Og alle aktiviteterne skulle jo finansieres. Her regnede man med realkreditlån, men Folketinget (Kirsten Jacobsen i spidsen) forhindre denne mulighed. Der kom en lovændring.

Så kom pensionskassen Pensam og Hedeselskabet ind i billedet, restaurerede og ombyggede børnehaven, og købte banen.

Og så var man klar til den åbning den 12/9 1992 kl. 10.20, som Bent Løber havde annonceret godt 2½ år tidligere.

Konstruktionen var, at Golf-Sam ejede jorden og forpagtede den til Fredensborg Golf A/S , som så lejede ud til Fredensborg Golf Club.

Når jeg i dag tænker på, hvilken kamp det ofte kan være med myndigheder, så er jeg fuld af beundring over det kæmpe arbejde pionererne for vores golfklub den gang udførte.

En pressemeddelelse blev sendt ud. Her fremgår det bl.a. at Hendes Majestæt Dronning Ingrid havde givet tilsagn om at ville foretage åbningen af Fredensborg Golf Center, men at Dronningen desværre var blevet forhindret.

Åbningen blev foretaget af industriminister Anne Birgitte Lundholt, sammen med amtsborgmester Kirsten Ebbensgaard og pastor Bjarne Wulff, formand for kommunens ejendomsudvalg.

Efter de officielle åbningstaler var der så en åbningsceremoni, hvor industriministeren, amtsborgmesteren og den lokale ejendomsudvalgsformand skulle "putte" tre bolde i hul.

Putterne blev ( selvfølgelig ) leveret af en faldskærmsudspringer, som ankom fra stor højde fra en helikopter.

Der var bestemt ingen smalle steder.

Og Dronning Ingrid kom faktisk på besøg.

Tirsdag den 11. maj 1993 besøgte Dronningen vores klub. Kørte rundt i Buggy og besigtigede banen og klubhuset.

Golfbanen blev så senere solgt til Proark, som efter finanskrisen gik konkurs, hvorefter Finansiell Stabilitet overtog aktivet.

Da var det, Fredensborg Golf Club selv købte bane ud af Finansiell Stabilitet, og i dag er det medlemmerne, der ejer banen.

En af de økonomiske forudsætninger for, at vi købte banen, var, at medlemmernes tidligere foretagne indskud ikke skulle tilbagebetales, før klubben havde økonomi til den.

Men udtrådte medlemmer anlagde sag mod klubben, og selvom vi rent faktisk ikke har råd til at tilbagebetale disse indskud, så tabte vi en af disse sager i byretten.

Derfor er vi i dag under rekonstruktion, som skifteretten har godkendt, og som vil betyde at vores økonomi fremover vil tillade os at drive klubben på en god og sund måde til gavn for alle medlemmerne.

Landsretten skal endeligt stadfæste skifteretten afgørelse, før rekonstruktionen er en realitet, og det forventer vi sker senest den 13/10 2017.

Lad os i dag glæde os over, at vi her i Fredensborg har en super flot golfbane og samtidig takke vores dygtige greenkeepere for det flotte arbejde, der hver dag udføres på banen.

Der var en gang en baneudvalgsformand, der også var SAS-pilot. Når han fløj henover golfbanen, syntes han, det så så godt ud, når roughen stod højt. Derfor blev roughen ikke slået.

Sådan er det gudskelov ikke mere.

Og aldrig har banen stået så flot som netop i år, hvor banen fylder 25 år.

Det er hele bestyrelsens ønske, at vi efter den 13/10 kan få ro til at udvikle vores dejlige golfklub til gavn for nuværende og fremtidige medlemmer.

Skal vi rejse os og udbringe tre korte og et langt hurra for vores golfklub og vores golfbane.

Fredensborg Golf Club længe leve: Hurra- hurra- hurra,  
Huurraaaaa